

# NAKLANKEN

Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester

Achttiende jaargang nr. 1

51

februari 2023

---

## Evaluatieconcert te Tienen



Op zondag 27 november 2022 brachten onze muzikanten, onder de leiding van dirigent Jérôme Hoppe, een bezoek aan het Cultureel Centrum De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 te 3300 Tienen. Geen ontspannen bezoekje was het, maar een werknamiddag, een heus concert, in een indrukwekkende ruimte, met enkel een professionele jury, enkele verdwaalde bezoekers en een handvol fervente fans.

# Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester

Gesticht in 1846 en in 1952 onderscheiden met de titel van Koninklijke Maatschappij.

Voorzitter: Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32  
[willyjuwet@skynet.be](mailto:willyjuwet@skynet.be)

Secretaris: Heleen De Dobbeleer, Daalstraat 7, 1755 Kester – 054/56 94 41  
[heleen.dedobbeleer@hotmail.com](mailto:heleen.dedobbeleer@hotmail.com)

Penningmeester: Jo Van Nimmen, Bruneastraat 49, 1755 Kester – 054/56 78 35  
[jo.vannimmen@skynet.be](mailto:jo.vannimmen@skynet.be)

Dirigent: Jérôme Hoppe  
[jeromehoppe@gmail.com](mailto:jeromehoppe@gmail.com)

Instrumenten: Jo Van Nimmen

Activiteiten: Kirsten Musch

Website: [www.fanfarekester.be](http://www.fanfarekester.be) Webmaster: Koen De Praetere

Facebook: <https://www.facebook.com/www.fanfarekester.be>

Repetitielokaal: Jagershof, Bruneastraat 36, 1755 Kester

Bankrekening: IBAN BE73 4295 1005 9960  
 BICC KREDBEBB

## NAKLANKEN

Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester. ISSN 1782-8392

Eindredactie en  
 verantwoordelijke uitgever: Willy Juwet, voorzitter.

-----  
 Inhoud van nummer **51**, het eerste nummer van de achttiende jaargang:

Evaluatieconcert	blz. 1
Colofon	blz. 2
Evaluatietijd	blz. 3
9 en 11 november	blz. 4
Herfstverkoop	blz. 5
Tienen 2022	blz. 6 - 7
Kerstmis op 18 december	blz. 8 - 9
De Schoolkrant	blz. 10
Diamanten jubilarissen	blz. 11
Rouwend afscheid nemen	blz. 12-13
<b>Lenteconcert 2023</b>	blz. 14
Onze sponsors	blz. 15
Kerstmis te Kester	blz. 16

**Schenk ook uw uitgeweken familieleden en vrienden een abonnement op *Naklanken* (€ 10,-). Zij zullen u dankbaar zijn... en mee genieten van het muzikale en dorps leven in hun Kester.**

## Evaluatietijd

Een reeks van 50 Naklanken hebben we in oktober 2022 in stijl kunnen afronden. Vandaag ligt nummer 51 in de handen. Zeventien jaar muziekleven in Kester werd in veilige bladzijden opgeborgen en voor latere lezers netjes bewaard. Ook zeventien jaar dorpsleven en dorpsgeschiedenis kan men opnieuw beleven bij rustige avondlectuur. Voor al wie in die jaren onze harmonie heeft gesteund of geholpen, op welke wijze ook, zullen in die honderden bladzijden beeld en tekst veel herkenningmomenten herleven. Die lectuur zal alleszins de dank vertellen die aan ieder lid van de fanfarefamilie ooit diende betoond te worden.

Na 50 stappen moet men even diep ademen, en eens goed kijken waar men staat. Tijd om te evalueren wat gedaan werd, maar meer nog om te kijken hoe de muziekvereniging er in haar 177<sup>ste</sup> jaar voor staat, organisatorisch, muzikaal, financieel. Welk potentieel aan muzikanten, medewerkers, sponsors, steunende leden enz. kan nog aangesproken worden in de toekomst? Waar liggen nog nieuwe mogelijkheden allerhande? Is er ergens dreigend onheil te ontwaren en te voorkomen? De schitterende toekomst, verbeid bij de viering van ons illustre 175-jubileum, moeten we vandaag met grote zorg en vertrouwen veilig stellen, en daartoe is ieders aandacht en inzet nodig. Tijd dus om op adem te komen!

Op zondag 27 november 2022 werd onze harmonie verwacht in het Cultureel Centrum De Kruisboog te Tienen. Zij had vrijwillig de uitdaging opgenomen om voor een jury van professionelen te verschijnen en zich te onderwerpen aan hun commentaar met een concert van een uur. Het concert werd degelijk voorbereid, week na week. Elke muzikant wou er bij zijn, muziek brengen met en voorbij de partituren, volwaardig deel zijn van het ensemble. Laat de opmerkingen, de suggesties en tips maar komen, zij zouden tonen hoever ze stonden. Zelfs voor de dirigent een boeiende test...

Het concert werd afgesloten met een spetterende Kestermars, en dan volgde de evaluatie. De details zijn voor de dirigent en zijn muzikanten bestemd, maar de slotsom was een bewonderende jury, lovende woorden, een diploma, en dat voor een *jeugdige harmonie!* Dat laten we ons graag gezegd worden, en dat werd dan ook, bescheiden maar voldaan, even doorgespoeld in het gezellige café van het Centrum.

Wat is er nog meer nodig om inderdaad de toekomst met vertrouwen, in zichzelf en in mekaar, aan te vatten? Een nieuwe datum voor een nieuw concert, misschien? Wel die datum is er al: **zaterdag 25 maart 2023**. Die avond worden alle muziekliefhebbers, al dan niet fans van onze harmonie, verwacht in **'t Jagershof te Kester** om samen een **Muzikale rondreis door Amerika** te beleven (zie pag. 14). Voor de muzikanten betekent dat, na het gewone wroeten op zovele woensdagavonden, alleszins een intense repetitiedag op zondag 5 februari en afsluitend een nerveuze algemene repetitie op vrijdag 24 maart.

En dan wenkt reeds de **Kermisdag op zondag 4 juni!**

Wat zij voor hun publiek toch allemaal presteren!  
Met ieders dank,

Willy

## De dubbele uitnodiging van 9 november 2022

Tijdens de **Cultuurmaand** werd op woensdag 9 november 2022 voor de jongste talenten van het dorp een muzikale workshop voorzien in de Sint-Martinuskerk, met aansluitend een toonmoment. Het doel: jonge kinderen op een speelse manier laten kennismaken met muziek. Onder leiding van dirigent Jérôme deden ze samen met muzikanten van de fanfare een paar oefeningen. Daarna gaven ze een heus solo-optreden voor het publiek dat intussen voor de open repetitie binnendruppelde. Zelf een instrument bespelen, en je eerste stappen in de muziekwereld zetten, het was een boeiende uitdaging. En toch viel het wat tegen... Was het aanbod onvoldoende in de verf gezet? Dat er te weinig talent zou zijn, dat willen we niet geloven. De aanwezigen hebben het tegendeel bewezen!

Voor de open repetitie diezelfde avond was er dan weer heel wat aandacht en respons. Men kon er immers zien hoe ernstig zo'n repetitie wordt beleefd. Men mocht zelfs tussen de muzikanten in het halfrond gaan zitten. *Werkendag* lijkt het wel, met al dat geblaas en gezucht en getoeter, die herhalingen (daarom noemt men die momenten echt repetities), de aanwijzingen van de dirigent... Ook het drankje achteraf en de gezellige babbels maken integraal deel uit van dit traditionele woensdagavondje van de muzikanten. Elkeen kon het eens meemaken van nabij!

## 11 novemberviering 2022

Twee dagen later werden de oud-strijders van de beide wereldoorlogen herdacht, en met hen, al wie onder het oorlogsgeweld heeft geleden. **Marnik Vanden Daele** vertegenwoordigde onze muzikanten in het gemeentelijke schema der vieringen en liet, zuiver en luid, het Te Velde galmen over het dorpsplein.



Volgend jaar zal op 11 november de aloude Kesterse traditie in ere worden hersteld, met een eucharistie in de Kerk, opgeluisterd door de fanfare, tot en met de nationale hymnen, en de Last Post bij het monument en de stille rustplaats van de herdachte oud-strijders.

## Herfstverkoop 2022

Een volwaardig **Eten van 't muziek**, de traditionele ontmoeting van muzikanten en trouwe fanfarefamilie, mocht er in 2022 alweer niet komen. Als tijdelijk alternatief voor dat jaarlijks eetfestijn werd door de creatieve talenten van onze harmonie gezorgd voor twee herfstpakketten en huisbereide soep. Geen inspanning bleek te groot om het contact met de dorps achterban levend te houden. En het werd een succes! Er is blijkbaar nood aan dergelijke initiatieven, en bovendien levert het flink wat steun aan onze penningmeester.

Nog positiever klinkt het wanneer we merken hoeveel nieuwe inwoners van Kester wensten bij te dragen tot de bloei van onze Koninklijke Fanfare Sint-Martinus. Voor hen hebben we een apart dankwoord in petto in de komende maanden!

En wat was het aanbod? Tomatensoep en tomatensoep met balletjes, en bovendien een verleidelijk *smosjterpakket* (chocostick, brownie, pralines, koekjes, snoepjes, hartige snacks) en een oppeppend *vitamientjespakket* (2 appels, 2 peren, 2 clementines, 2 wortels en 2 gezonde sapjes).

De leveringen geschieden, **met een stralende glimlach en gemeente dank**, op zaterdag 19 en zondag 20 november.

## Het evaluatieconcert te Tienen in beeld

Op zondag 27 november was het algemene reünie voor onze muzikanten in het Cultureel Centrum van Tienen. Zij waren ingegaan op de suggestie van VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) om zich vrijwillig te onderwerpen aan het oordeel van een jury, in casu twee ervaren dirigenten. Een paar gerichte repetities zouden zorgen voor het nodige vertrouwen.

Geconcentreerd op wat komen zou, werden ze opgevangen in een bovenkamer van het Centrum. Enkele foto's hierbij vertellen ons de gespannen en ontspannen momenten, het inblazen, het geduldig of nerveuze wachten. Inspelen op het grote podium in het grote auditorium was de volgende stap. Een grote luxueuze ruimte, honderden comfortabele doch lege zetels, een paar verdwaalde toevallige of welwillende luisteraars, lees: supporterende fans, en halverwege die leegte, de jury.





## Kerstmis op 18 december



© R. Minner

Een week voor datum heeft **Kester Kerstmis** gevierd, echt gevierd. Een gans dorp, alle dorpse verenigingen, zij hebben **samen** geijverd om op dat hoogfeest in de eigen kerk een hechte gemeenschap te zijn. Met een heuse kerstmarkt in de zijbeuken, gevarieerd, kleurrijk en uitnodigend, werd de toon gezet. Velen kwamen kijken en proeven, waarderend steunen, want het Goede Doel, de heropbouw van de zorgboerderij Sint-Franciscus te Strijtem, zou er wel bij varen.

Voor de klankvolste toon zorgden tijdens de kerstviering, uiteraard, onze muzikanten, in aangepaste outfit, onder de leiding van Jérôme Hoppe. Ook zij waren met velen, tot de jongste rekrut **Margo Nechelpuut**. Maar voor de fijnste verrassing zorgde het recent opgestarte **kinderkoor** van de Kesterse Dorpsschool, onder de enthousiaste leiding van juf Katrien, leerkracht muzikale opvoeding aan de Academie van Ninove, hier als vrijwilligster aan de slag. Met volle overtuiging werden de diverse liederen gezongen, *alles vanbuiten geleerd, meneer!* Zelfs een gemeente nieuwjaarswens zongen zij alle aanwezigen toe! Laat dit koor maar groeien! En proficiat, juf Katrien!

**Pagina 16 van deze Naklanken** brengt ze allen nog eens in beeld, als een warme ‘allen bedankt’ vanwege al wie het mocht beleven.



© R. Minner

Deze uitnodigende tafel, met stralende hostesses (gewapend tegen de kerkse koelte), kon symbool staan voor een geslaagde **kerstmarkt**. Wie kon deze stand van onze muzikanten niet alle eer en geneugte aandoen? Vele bezoekers hebben de veertien staties van de kruisweg geduldig en zelfs herhaaldelijk bezocht...

## En, ergens gelezen...

In *De flaptekstlezer* van Herman de Coninck, vertelt de auteur dat hij 'Onlangs spoorde in het gezelschap van een blinde jonge vrouw van Den Haag naar Antwerpen' (pag. 195-201). Een onthullend en ontroerend verhaal is het treingesprek geworden, die, voor zienden, aan blindheid een andere dimensie geeft. Herman de Coninck laat een blind geworden theologieprofessor, John Hull, aan het woord in zijn relaas. De laatste paragraaf van dit relaas willen we onze lezers ten geschenke geven:

***Zonder wind en regen, zonder geluid is er géén ruimte. Als hij niks hoort, 'ziet' hij ook niks. Onder regen krijgt ineens alles zijn plaats. Op een dag, in de deuropening staand, hoort hij de regen zus vallen op de bomen in de tuin, zo op de struiken dichterbij, weer anders gorgelen in de dakgoot, nog anders plensen op de oprit. 'Mocht het in de woonkamer maar eens regenen', verzucht hij.***



## Uit de schoolkrant december 2022

Elk nummer van de schoolkrant is voor de Dorpsschool de gelegenheid om dat grote huis gevarieerd in beeld te brengen. Alle ontdekkingstochten van de jeugd worden gevolgd en speels geïllustreerd. Boeiend voor elkeen om te mogen volgen wat binnen die schoolmuren aan onze jongste generatie wordt aangeboden en hoe professioneel spelend leren er ook uitziet.

Wanneer de school 230 kinderen mag opvangen, dan kan een winterfeest, zoals dit keer beleefd, alleen maar succesvol zijn. Zoveel families, zoveel ouders en grootouders, die reikhalzend uitkijken naar de prestaties van hun schatjes, en dit in een gezellige sfeer en in een mooi winters kader: het resultaat kan enkel fantastisch zijn! Daar zorgde trouwens het personeel voor, bijgestaan door tal van vrijwilligers. Graag en dankvol nemen de Naklanken de groepsfoto in winterlicht van al deze bereidvaardigen op, want zij blijven onmisbaar in het complexe dorpse netwerk.



Met dit erbetoon beantwoorden we tevens beeldig de **nieuwjaarswensen** die zij ons via de Schoolkrant hebben toegestuurd. Zij moeten weten dat hun inzet unaniem geloofd en gewaardeerd wordt. Ook voor hen worde 2023 een fijn jaar om **samen** te beleven.

## Diamanten Jubilarissen



Op zondag 16 oktober 2022 mochten **Willy Van de Velde en Joanna Verhasselt** hun diamanten bruiloft vieren in het heerlijke domein en Kasteel ter Rijst. Beiden geboortig van Liedekerke, zijn zij na hun professionele jaren aangeland te Kester. Hun nieuwe woonst, op het hoogste punt van de Goteringenstraat, kijkt uit op het prachtigste landschap dat golvend naar het zuiden aan mensenogen kan worden geboden. De ganse wereld, de gulste natuur, de breedste hemelluchten, ze liggen daar als godsgeschenk voor hun ogen, dag na dag, uur na uur.

Jeanne en Willy daar mogen bezoeken is meer dan een geschenk. Telkens opnieuw is het ook de gelegenheid om ze te danken voor hun jarenlange waardering en steun voor de muzikanten van onze Koninklijke Fanfare. Moge dit nummer van onze *Naklanken* de tolk zijn van die dank, van onze waardering voor hun lidmaatschap, en de aanloop voor nog meer ontmoetingen en Goteringse bezoeken.



## Rouwend afscheid nemen



Op maandag 14 november 2022 is te Aalst in het Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis **Jacqueline Noynaert** overleden. Te Leerbeek was ze geboren op 10 maart 1946, maar het is te Kester dat haar ganse verdere leven zich heeft afgespeeld. Zij trouwde met Ursain Van Hassel en vestigde zich met hem in de Asseveldstraat.

*‘Stil en eenvoudig ben je weggegaan, stil en eenvoudig zal je in onze harten blijven voortbestaan’* zegt haar familie. Ook de ganse fanfarefamilie sluit zich aan bij deze belofte, omwille van de band, jarenlang onderhouden met haar ouders en met haar. Steeds bleven onze muzikanten haar aandacht en onvoorwaardelijke steun genieten, bij elke ontmoeting, bij elk gezellig bezoek.

Geboren te Halle op 12 juli 1949 is thuis, in haar vertrouwde omgeving en omringd door al haar geliefden, **Annie Viaene** overleden. In 1970 trouwde zij te Heikruis met André Dekens, maar in de Peverstraat te Kester zou ze haar thuis bouwen. Een weldaad voor het dorp, een godsgeschenk voor velen. Met Annie werd Kester een *lid en helpende hand in verschillende verenigingen rijker*. Zonder rekenen, immer tot hulp en steun bereid, zouden onnoemlijk velen op Annie beroep mogen doen. De deur van Annie en André stond altijd open, voor jong en oud, alsook hun hart, hoe hobbelig en hard hun eigen levensweg ook mocht zijn geweest. Onze harmonie kreeg een bevoorrecht deel van de warmte die zij uitstraalden, en, van jaar tot jaar, de morele en financiële steun die zij nodig achtten. Voor die warmte en die steun zal bij een volgend concert of optreden de passende muzikale dank worden vertolkt.





Op 31 mei 1925 werd **Celina Elvire Segers** te Pepingen geboren. Zij trouwde met de Kesterse Louis Ots en zou, gedurende haar lange leven, met hem in de Hollandstraat wonen. Op maandag 2 januari 2023 is zij te Gooik overleden in het WZC Eyckenborch, waar zij, weduwe sinds 2017, enkele jaren geleden werd opgenomen.

**Elvire**, zoals zij in de volksmond werd genoemd, was de stille aanwezigheid, de dienende glimlach tijdens die vele bezoeken, waarbij Louis Kesterse verhalen kleur en klank gaf, volkse, beroepsmatige en politieke. Telkens een prettige tijd, met toetsen van vriendschap van Elvire, een gebakje, een drankje, een leuke blik in d'ogen, aangeboden. De Koninklijke Fanfare kon op hen immer rekenen, want 't Muziek dat moest blijven bestaan!

Te Kester is **Frieda Segers** geboren op 9 april 1940. Daar ook is zij in juli 1963 met Maurits Favaijs getrouwd. Hun gouden jubileum hebben zij net niet gehaald, daar Maurits op Valentijnsdag 2013 is overleden. Frieda stierf nu te Heikruis in het WZC Mater Dei op zaterdag 7 januari 2013 en werd ten uitvaart begeleid op zaterdag 14 januari. Dat zij door velen gemist zal worden, mocht blijken door de reacties op haar afscheid. Gerespecteerd en geliefd werd zij immers om wat zij betekende beroepshalve en in diverse verenigingen. De leuze '*Hoe nader het hart, hoe dieper de smart*' werd bevestigd voor haar in de vele emotionele getuigenissen uitgesproken ten troost en tot steun van haar familie. De Koninklijke Fanfare van Kester deelt in de rouw en wil dankbaar Frieda én Maurits gedenken om hun warme band met de muzikanten, hun trouw bij concerten en feesten en om hun onontbeerlijke steun.





Op zondag 15 januari 2023 is te Halle in het AZ Sint-Maria **Louise Vanhassel** overleden. **Wiske** was te Kester geboren op 18 september 1929, in Berghom. In 1951 trouwde zij met Louis Dedoncker (1923-1998). Samen zouden zij hun thuis vinden in hun woning aan de Raoul Merckxstraat, hartje dorp, van uur tot uur begeleid door de dorps torenklok. Muziek hoorde thuis in hun woonst. Vader was immers spelend lid van de fanfare. Het leven van die fanfare kreeg steeds opnieuw echo bij hen, de optredens bij processies en feesten, de jaarlijkse concerten en de teerfeesten van 't muziek. Wiske bleef onze fanfare trouw volgen en steunen. Bij elk bezoek kwam ze ruim ter sprake. Voortaan zal zij voor velen in de fanfare telkens weer, in hart en gedachten, voelbaar aanwezig zijn.

Op 1 mei 2019 moest onze fanfare afscheid nemen van haar boegbeeld en peetvader **Jef Roobaert**, na 75 jaren spelend lid te zijn geweest. Haast evenveel jaren was zijn echtgenote, **Gilberte Van Belle**, de trouwe bondgenote, die met hem ook het wel en wee van het Kesterse fanfareleven heeft gedeeld. Gilberte werd te Kester geboren op 16 december 1932. Op zaterdag 28 januari 2023 is zij nu te Heikruis overleden. Haar uitvaartdienst had plaats te Herne in het funerarium Luypaert op 4 februari. Te Kester zal ze rusten samen met Jef.

Voor de fanfarefamilie zal haar beeld immer bestaan uit haar verzorgde outfit, de zachte glimlach, het vriendelijke woord, de dienstvaardige hand. Onverbreekelijk is zij in ieders oog gekoppeld aan de unieke dorpsfiguur die Jef is geweest. Door iedereen in Kester, ook buiten de muziekvereniging, zal zij gemist worden, betreurd, warm gewaardeerd. Bij het eerstvolgende concert zullen de muzikanten haar, zeer van harte, hun dankbare muzikale groet brengen.



## Op de agenda



**De Sint-Martinus Fanfare Kester**

neemt je graag mee op

**MUZIKALE RONDREIS**

door **AMERIKA**

V.U.: Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester



**Zaterdag 25 maart 2023**

Zaal Jagershof, Bruneaustraat 36, Kester

Deuren 19u30

Aanvang 20u

Volw.: € 10

-12 jaar: € 5

## ***Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!***

De subsidiërende overheden: **De Vlaamse Gemeenschap** en de **Gemeente Gooik**.  
 Het **Gild van het Paardenvolk** en **OKRA–Kester - Michel Doomst**, ere-burgemeester  
**Simon De Boeck**, burgemeester, Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62)  
**Magda Deridder-Hendrickx** – Blankenberge - **Inge Jacobs** - Kester  
**Luc Gladiné**, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester  
**De Knijf Drukkerij** – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37)  
**Bloemen 't Heideroosje** – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86)  
**Remitrans** – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)  
**Garage–Carrosserie P. Christiaens** – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)  
 en Ninove, Brakelsesteenweg 222 (054/33 19 03)  
**A.D. Delhaize** (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
**KBC-Bank Gooik-Leerbeek** – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)  
**Peter Minnaert** – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
**ALU-PVC Bellemans** – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)  
**Algemene Dakwerken VCS-De Gieter**, Kester, Bruneaustraat 15 (0477 91 04 45)  
**Kapsalon Deknop** – Bruneaustraat 100, 1755 Kester. Enkel op afspraak 0468/058 665  
**Natuursteen Decoster** – Kester, Peeverstraat 24 (054/56 84 71)  
**4 You (Kris Defrère)** – 4youliedekerke.com – Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226)  
**M. Consult, Pure Wine** – Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415)  
**Vinilicious (Jente Van den Broecke)** - Boslaan 62, 1502 Lembeek (02/303 81 08)  
**Familie Pierre Van Schepdael (†)** – Hollandstraat 10, 1755 Kester  
**Eva en Bruno Janssens** – Stoffels, Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester  
**Michel Juwet**, Patattestraat 21, 1755 Kester - **Rufin Minner**, 1760 Roosdaal  
**Peter Brancart**, Patattestraat 52, 1755 Kester - **Stefaan Viane**, Kesterweg 18, 1755 Kester  
**Dr. Peter Boeykens** – 1755 Kester - **Jos Walravens** – Molenstraat 33, 1755 Kester  
**Herman en Rosita Dewit** – Molenstraat 62 - **Jos De Geyter** – Kester, Patattestraat 46A  
**Bvba Vanden Daele** – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)  
**Optiek Claes** – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81)  
**Apotheek Peggy De Pril** – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)  
**Verzekeringkantoor Solange Limbourg** – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)  
**Veterinair Quadrant** – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)  
**Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden)** – Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35)  
**CARBOO (Jelle Boon)** – Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41)  
**Café-Feestzaal Jagershof** – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)  
**Uitvaartverzorging Heymans**, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)  
**Hoeve van het Waterblok**, (familie Dekens) – Kester, Peeverstraat 16 (054/56 60 33)  
**Gilbert Van de Ville** - Kester, Bruneaustraat 6  
**Bakkerij Vansnick** - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)  
**Slagerij De Vits Traiteur** - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)  
**'t Kippenhof** – Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen **anoniem** te blijven, **alle steunende leden** en de vele **abonnees** van onze **Naklanken**, samen meer dan 300 gezinnen!

**Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen!**

